

Derde dag maandag 29 april:



Vanaf 7.00uur konden we weer ontbijten. Croissants en stokbrood waren natuurlijk aanwezig, maar ook worstjes, crumbled eggs en witte bonen om er een Engels breakfast van te maken, of zelfs witte en bruine sneetjes brood met jam, ham en kaas om het lekker op zijn Hollands te doen. Voor ieder wat wils. De slaapperikelen werden uitgewisseld en het was al een gezellige drukke kwebbelsfeer. Om 9.30 uur verzamelden we ons voor de ingang bij het hotel. De regen druppelde al enige uren naar beneden en het

beloofde de hele dag zo door te gaan. Iedereen werd gehuld in regenkleding.

Voor de rolstoelers waren er grote regencapes. Een paar pelgrims hadden zich in de tijd vergist en zaten nog aan de ontbijt tafel, zij kwamen later ons achterna. Om 10.00 uur was er een eucharistieviering in de Grot bij Maria.



De hulpbisschop Mgr. Woorts zei in zijn begroeting dat hij met ons pelgrims te doen had, want zij, de priesters en acolieten zaten hoog en droog in de grot en wij in de regen. “Maar”, zei hij “Bernadette en haar zusje en vriendin waren op deze plek hout aan het sprokkelen ook IN de regen. Dus we bevonden ons in goed gezelschap.”



Na de viering gingen we de grote Lourdeskaars van Boxmeer aansteken op de daarvoor speciale kaarsen plaats. Ben sprak een gebed uit en verbond ons gebed met de gebeden en intenties van Boxmeer en van de gebeden die op dit moment in de hele wereld werden gebeden. Mooi om ons zo over alle grenzen heen samen in gebed te weten.





Inmiddels was het al 11.30 uur en gingen we richting hotel want om 12.00 uur stond de lunch alweer klaar. Een aantal keren werd gezegd dat het in Boxmeer stralend weer was. Strakblauwe luchten. We gunnen dat alle thuisblijvers natuurlijk van harte. Wij moesten het nu extra hebben van het zonnetje in ons hart. Een hartverwarmend kaartje met een mooie tekst vonden we naast ons bord. Er werd gezellig gekeuveld aan tafel en de drie gangen volgden snel achter elkaar. Het eten is prima, maar sommigen moesten wel wennen aan het snelle afruimen en huppa weer de volgende gang.

Aan tafel werd de mededeling gedaan dat we in twee groepen naar Oud Lourdes zouden gaan. De eerste groep werd begeleid door Kees, de tweede door Ruud. De regen zou niet erg fel zijn was de voorspelling. En zo geschiedde! In Oud Lourdes bezochten we o.a. het graf van de familie Soubirous en het Cachot waar Bernadette woonde.



Velen waren getroffen door de armoede waarin Bernadette en haar gezin leefden. Moe van alle indrukken en voldaan werd uitgerust met een kop koffie in Café Royal of elders en sommigen trokken zich terug op hun bedje. Het weer was best aardig, in ieder geval vanmiddag droog. Om 19.00 uur werd iedereen weer verwacht aan het diner. Daarna trokken we naar de lichtprocessie. Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind, de regen kwam tijdens de processie met bakken uit de hemel.



Jammer voor diegenen die voor het eerst hier waren maar toch was het indrukwekkend voor ons allemaal.

Verlag Marion Loermans en Ben Wolbers, foto's Sjaak van Zinderen

Vierde dag dinsdag 30 april:

Al vroeg trokken de begeleiders en diegenen die goed ter been waren naar de berg boven Lourdes waar de grote Kruisweg is uitgebeeld. Bij de verschillende staatsies proberen we de betekenis van de Kruisweg van Jezus te vertalen naar de huidige tijd. Met indrukwekkende teksten wist pastoor Ben ons te inspireren. Het was een mooie tocht.



Daarna snel naar het hotel voor het ontbijt want om 9.30 uur moesten we weer klaar staan voor de handopleggingsviering. Zowaar met een stralende zon zijn we het Heiligdom ingelopen naar de Bernadettekerk. De viering bestond uit twee gedeelten. Eerste vierden we de Eucharistie. En daarna trokken de priesters en de diakens de kerk in om bij de mensen de handen op te leggen. Iedereen vond het een mooie viering.



Voor de lunch hebben we uitbundig gezongen voor Marion Loermans die haar 65^{ste} verjaardag vierde. Met vlaggetjes en een cadeau werd ze in het zonnetje gezet. Na de lunch konden we de tijd vrij besteden tot 16.30 uur.

Enkele van ons kregen bezoek van Roger en Ineke Bergholtz die tijdens hun vakantie in zuid Frankrijk graag een bezoek brachten aan Lourdes. Ondertussen betrok de lucht en ging het licht regenen. De vooruitzichten waren dat het licht regenen over zou gaan naar flinke neerslag. Daarom besloot de organisatie de geplande Sacramentsprocessie te laten plaatsvinden in de Pius X basiliek. Weer gooide de regen roet in het eten. Zoals het er nu naar uit ziet zal het morgen de hele dag licht regenen maar in Lourdes weet je het maar nooit....



Verslag Astrid Kerstens en Ben Wolbers, foto's Sjaak van Zinderen